

## KENNETH KRABAT

Jeg ved  
dette er et barskab  
-  
jeg kan umuligt vide det  
men jeg ved det  
-  
det er drømmen  
om et barskab -  
tilsyneladende  
idet det er indkapslet i  
is

En ganske svag person  
kommer mig imøde  
i glasset  
som dækker isen -  
utydelig  
men genkendelig

Ham  
ved jeg hvem er -  
gør jeg ikke ?

Han strækker sin  
hånd  
gennem glasset -

vi rører håndflader  
på det kølige glas  
og jeg ser hvorledes  
isen  
smelter på indersiden  
ganske tynd  
er den

Jeg kan næsten skubbe  
hånden - min  
gennem glasset  
og prøver

-  
istedet falder  
isen  
bagover  
falder  
bagover  
isen -  
bekræfter min første  
formodning

Dette er et barskab  
og jeg er  
så forfærdelig tørstig -

så tørstig  
at samtlige Saharas klichéer  
må tages i brug -  
også den om fyren  
som efter fem dage  
på knæ  
gennem sandstorm og hede  
ikke kunne få serveret  
øl  
i oasen  
fordi han var mindreårig  
efter gældende regler  
-  
men jeg er gammel nok  
til det hele -  
vil gerne have noget  
at drikke -  
skal nok finde vej  
ind  
-  
skubber på glasset  
og pludselig er  
skabet rundt -  
for det drejer  
rundt  
om en egen akse  
langsomt  
med al tiden i verden  
og ikke min tørst  
at tage hensyn til

Jeg prøver at hjælpe til  
skubber på skubber på  
men det hjælper ikke

-  
det drejer  
af sig selv  
og for sig selv  
og mens det drejer  
vælter alle glassenes  
isflager  
bagover indad  
og lægger sig som  
sandwichpålæg  
oven på hinanden

Jeg venter  
men overraskes  
på trods  
og vækkes  
da den sidste flage  
falder  
ud  
jeg  
griber  
efter  
den  
jeg griber efter  
den

-

som at forsøge at standse ægget  
der vil ramme gulvet

-  
flagen  
pulvariserer  
og drysser væk  
mellem mine fingre  
men skabet er  
åbent  
og jeg møjer begge arme ind  
jeg møjer begge arme ind  
ind i skabet  
ind i barskabet  
ind efter flaskerne  
flaskerne  
ind efter  
og jeg får fat i én  
med begge hænder  
og nu vil jeg  
men en ståldør  
falder langsomt  
og jeg ser den  
falder langsomt  
og jeg ser den men vil ikke slippe  
flasken  
falder ned og låser

lås lås låser  
mine arme fast  
i åbningen  
oven på isen-  
her er sgu koldt  
her ér  
fandeme koldt  
og nu begynder skabet at dreje  
igen  
-  
jeg ville have noget  
at drikke -  
jeg vil -  
for jeg er stadig så  
ind i helvede  
tørstig  
tørstig  
tørstiiiiiiiiig